

PATRONTORPSLEDEN Kyrkan - Patrortorpsvägen



Mangskogs kyrka byggdes 1813 som ersättning för den första kyrkan som stod framför det som nu är Rinnens skola. på hembygdsföreningens hemsida (mangskog.org) finns en länk till en sida där du kan se bilder av gravstenar, och beskrivning av de som vilar där.

Krokstjärnstorp ägs nu av Anna och Ulf Johansson i Grytterud.

Från Peckastorp kom 1868 Anders Persson Brelin och make Stina Jansdotter hit - Stina vanligen kallad "Bässa". Anders dog 80-årig 1897, Stina - som var född 1819 i Byn i Gunnarskog - dog som fattighjon i Krokstjärnstorp 1912.

Av deras sju barn var Inga Maria gift med Anders Svensson Norrström i Fjäll, sonen Anders Andersson Brelin dog ogift i Grytterud, dottern Johanna var också ogift och tog över huset. Hon avled 1920. Sonen Nils var gift i Stensjön, Sunne.

Gustaf Bergholtz var den siste son bebodde Krokstjärnstorp, åren 1936 - 1973.



Surdalarna, i bakgrunden Patrortorp.

Surdalarna Anna Nilsdotter född 1867 och Kristina Nilsdotter född 1873 kom hit 1909 från Amerika. Anna dog 1924, Kristina 1926. De kallade stället för Dalhem. Deras föräldrar hade flyttat hit 1898 från Brunskog.

Västra Peckanstorp 1860 - 1918 Olof Svensson född i Sunne 1827 och make Maria Håkansdotter från *Håkanstomta* född i Humsjön 1825 var bönder här, de bodde ju också först i *Håkanstomta*. Dottern Maria, se *Östra Peckanstorp*. Dottern Kajsa var gift i Hamal, Skön (Y) med Johan Petter Näs Bergström. Deras dotter Jenny återvände till sina förfäders marker och gifte sig med Johannes Holmström från *Holmtorpet*. Både Olof och Maria dog 1918.



Västra Peckanstorp 1905. Fr.v. Olof Svensson, Maria Håkansdotter, Johannes Holmström med sonen Henning, Jenny Bergström.

Östra Peckanstorp 1892 – 1920 Johannes Bryntesson från Åstenäs och Maria Olsdotter från *Västra Peckanstorp*, född 1854, gifte sig 1892 och bodde sedan här barnlösa. Johannes levde 1834 – 1918, maken dog 1920.



Östamossen ca 1915. Foto: Viktor Bergström.

Östamossen Maria Persdotter född 1850 gifte sig till Åmott i Brunskog med Nils Andersson, född där 1839. Hon återvände 1907 till föräldrahemmet från Bråten i Åmott, och dog här 1922 efter sju år som änka. Barnen var sju, dottern Anna var den som sist bebodde Norra Porna i Bjurbäcken, dottern Johanna blev gift med Sven Nilsson på Torpet i Gylterud.

Dottern Emma, född 1887, står sedan som ägare till Östamossen, hon kom hit 1910 från Brunskog. Hennes syster Karolina, född 1884, var tjänarinna, hemkommen 1908 från Amerika. Systemen Maria kom hit 1924. Alla tre systerarna flyttade 1936 till Grinden i Grytterud.

Hagstuga De senast boende kan nämnas: 1936 – 1941 Evald Olsson och Anna Nilsson kom 1936 från Sunne, och flyttade sedan till Västra Ämtervik. Evald föddes 1913 i Säljön, Gräsmark, Anna var född 1912 som dotter till skräddaren Broqvist i Grytterud. Anna dog 1959, Evald 1968. Sönerna Nils-Olof och Lasse Evaldsson bosatte sig båda i Mangskog.

1951 – 1954 Johan Valfrid Karlsson född i Sundals-Ryr (P) 1890 kom hit från sin hemförsamling. Han flyttade till *Västra Patrortorpet*.

Brelinstorpet

1880 – 1904 Nils Olsson född 1824 i Tobyn kom 1880 från *Östra Peckanstorpet*. Han gifte om sig med änkan Stina Andersdotter från Gräsmark född 1835. Nils dog 1904, Stina dog som inhyses 1911.



1904 – 1911 Britta Nilsson från Där Nere i Grytterud kom hit från föräldrahemmet. Britta, som föddes 1859, sades vara förebild till "Finnbacka Britta" i Frödings diktning. Hon flyttade till *Kroketjärnstorpet* med sonen Anders Nilsson född 1895. Han var gift med Sally i Haget, Takene. Brittans mor Maria Månsdotter född 1824 var med hit, hon dog 1908.

1910 – 1913 Karl Larsson född i Nes i Norge 1885 var gift med Anna Jansson från Fjäll, född 1873. De kom från Norge med sina tre barn, vilka utökades till fem innan de flyttade till Norra Hagen i Åmott, Brunskog. Där föddes sedan Ellen, gift Clareus. Sonen Ragnar Karlsson bodde i Åmott, dottern Anna var gift Löfgren i Stenstad. Karl dog 1965 efter fem år som änkeman.

1919 - 1941 Johan Åstbom född 1863 i Åmott, Brunskog flyttade hit från Fjäll. Han bodde tillsammans med änkan Anna Maria Nilsson (Möller) född 1878 i Slobyn. De flyttade 1941 till Neragata i Takene, där sonen Axel Åstbom senare tog över. Johan dog 1943, "sambon" 1952.

Mer läsning: FineMangens böcker "Grytterud" (2001) och Humsjön (2003).