

PATRONTORPSLEDEN Patrontorpsvägen - Övern



Västra Patrontorp 1984. Foto Evert Landgren.

Patrontorp var två gårdar. I **Västra Patrontorp** bodde 1878 - 1941 Inga Maria Andersdotter född i *Åsen* i Humsjön 1860 och maken Johannes Eriksson, född i samma by 1840. Han dog 1888 i lungdot, utan några ättlingar. Inga Maria gifte 1890 om sig med Anders Danielsson, född i Åmott i Brunskog 1861. De fick tillsammans åtta barn. Sonen Albin var gift i Lövnäshagen, dottern Jenny var gift Alberg i Tobyn. Ogifta syskonen Enok och Ellen bodde på Botten i Tobyn, dottern Alma var gift Langfors och Ester gifte sig med f.d. tobybon Fritiof Bergström i Sunne. Inga Maria dog 1937, Anders 1941. 1954 kom från *Hagstuga* Johan Valfrid Karlsson, han dog här 1958.

I **Östra Patrortorpet** - mittemot Västra på andra sidan vägen - bodde från ca 1838 till 1888 inhyses Sven Olofsson och maken Britta Olsdotter. De kom hit från Kroktjärn. Sonen Nils bosatte sig i Nytorp, Bjurbäck-
en och blev morfar till Anna Landgren på Nygård i Tobyn, sonen Sven Skoglund fick ättlingar på Slätta och Bränna i Tobyn.

Gamle Sven levde 1803 - 1884, Britta 1798 - 1888.

Ett 30-tal meter nor om Patrortorp finns rester efter en **Tjärdal** på östra sidan av vägen.

Holmtorpet kallades till 1870 för **Holmedal**. Här bosatte sig 1845 nygifta bonden Lars Larsson från Sydväst-
terrottna i Gräsmark och maken Anna Ersdotter från Finnebäck i Brunskog. Anna var syster till Nils Eriks-
son Plan i *Östra Jonsbol*.

Lars föddes 1811 och maken 1819. Anna dog redan 1858, och Lars gifte om sig med Kaisa Andersdotter från
Lottvika i Slobyn, född 1825. De flyttade 1873 till Flytlyckan i Bjurbäcken. Fyra barn föddes i vartdera äkten-
skapet. Sonen Nils Larsson, född 1846, gifte sig 1870 med Kajsa Olsdotter från Östra Mon i Tobyn, de fick
sex barn. Fyra reste till Amerika, dottern Maria bodde ogift i Haga i Tobyn. Nils Larsson dog 1919 efter tre år
som änkeman. Kajsa var syster till Nils Ersson i *Hagstuga*.

1902: Sonen Johannes kallade sig Holmström och gifte sig med Jenny Bergström, vars mor var från *Östra
Peckanstorpe*. De bodde kvar i Holmtorpet till 1909, då de flyttade till Botten i Tobyn. Dottern Alma (Kajsa) var
gift med sågverksägaren Bo Israelsson i Fjäll. Johannes dog en dryg vecka efter sin 100-årsdag 1978.

1920: Emma Jensen från Skabben i Tobyn gifte sig 1918 till Där Nole i Tobyn med jordbrukaren Karl Palm,
född 1892 i Grava. De flyttade hit från Där Nole, dit de också återvände. Till Lövåsen i Slobyn flyttade de
1959, dit dottern Inga-Maj efter moderns död flyttade. Sönerna Georg och Olof föddes här. Karl dog 1981,
Emma 1987.

1930 - 1933 Sten Skansen kom 1930 från Sunne, han var skogsarbetare född 1909 i Södra Finnskoga. Han
återvände till Sunne, men bodde senare i bl.a. Hårdstuga i Grytterud där han dog 1991.

Storåsen eller **Åsen** hette tidigare Lövhöjden (1694), senare också Skräddartorp. 1858 – 1896 Anders Hå-
kansson född 1834 i Humsjön var gift två gånger. Första hustrun var Anna Larsdotter, född 1832 i Sunne och
död 1889. Anders gifte 1890 om sig med Anna Olsdotter född i Bjurbäcken 1849. Dottern Inga Maria var gift
till *Västra Patrortorpet* i Humsjön. I andra äktenskapet föddes tre söner, varav en dog som spädbarn. De två
andra reste till Amerika, sonen Anders blev skadad i första världskriget och avled senare av detta.

Bråten eller **Lisas torp** var ett ställe under Storåsen. Nils Andersson från Bråten i Slobyn flyttade hit 1882
från Höjda i Övre Fjäll, han föddes 1843 och dog 1885. Änkan Lisa Andersdotter, född i Stommen i Gunnar-
skog 1856, flyttade 1896 till Norra Aker i Oslo efter att ha fött två barn efter äktenskapet. Dottern Karolina
blev 12-barnsmor i Nordgårdstaänga i Fjäll.

Västra Jonsbol. Anders Persson född i Slobyn 1817 och Cajsa Nilsson född på Åsen i Tobyn 1823 flyttade
1854 hit från Lövnäs. De kom 1850 till Lövnäs från *Surdalarna*. Cajsa dog 1890, Anders 1901.

Dottern Anna-Lena var gift i Snickartomta i Tobyn med Magnus Henriksson, de flyttade till Snickartomta i
Tobyn. Deras dotter Fanny var gift med Vilhelm Viklund, dottern Olga var gift i Trettondelen i Tobyn med
Viktor Nilsson, sonen Helmer Henriksson bodde kvar i Snickartomta. Med maken Hedvig hade han bl.a. dot-
tern Anna Lisa, gift i Manghagen i Gylterud.

Östra Jonsbol. Ingegärd Olsdotter från Takene, född 1824, flyttade 1865 hit från Stensjön i Sunne med sin
andra make Nils Eriksson Plan, född 1837 i Humsjön. Ingegärd dog som barnlöst fattighjon 1897, Nils, vars
syster Anna bodde i *Holmedal*, reste till Nordamerika.

Anna Olsdotter från Molltorpet flyttade 1890 hit från *Intaget*. Hon hade då varit änka i ett år. 1892 emigrerade
hon till Nordamerika, där också hennes fyra överlevande barn fanns (tre dog små).

Grevtorp/Grevperstorpe. Kajsa Pärsdotter född 1825 återvände 1870 efter några år i Bolstad och två år i Präst-
tomta, Rinnen. Hon flyttade 1910 tillbaka till Bolstad, återvände igen efter ett par år och bodde kvar här ogift tills
hon flyttade till dottern Maria i Kullen, Fjällstorpe.



Västra Jonsbol. Fr.v. Helmer Henriksson, modern Anna-Lena Andersdotter, döttrarna Fanny, Edit och Olga.

Molltorp. Olof Andersson och hustrun Kjerstin Nilsson flyttade hit 1848 från Töbyn, där Kjerstin föddes 1811. Olof var född i Takene 1809. Dottern Anna bodde senare i *Karlstorp* och *Jonsbol*, sonen Nils blev kvar här.

Sonen till ovanstående, skomakaren och hemmansägaren Johannes Olsson Mellqvist, bodde här som gift 1877 – 1882. Maken var Kajsa Henriksdotter, född 1855 i Sälsjön, Gräsmark. Johannes, som föddes 1849, flyttade sedan till Rita med sin familj, 1905 till Där Väst i Långjohanstorp, Gräsmark. Han dog 1946 på ålderdomshemmet i Gräsmark, Kajsa dog 1930. Sonen Henning försvann i Amerika, barnen Gunhild (gift Holmström) och Gunnar Jonsson bodde båda i Arvika, i Stålsberga respektive Bålgård.

Nils Olsson var son till Olof Andersson och Kjerstin Nilsson här ovan, han tog över Molltorp 1897. Nils flyttade 1907 till Gräsmark.

Mer läsning: FineMangens bok "Humsjön" (2003).