

## PATRONTORPSLEDEN Overn - Humsjön



**I norr** är första fastigheten Lycka, numera sommarbostad. Här bodde från 1839 bonden Olof Mattsson, född 1810 i Humsjön, och make Anna Svendsdotter född 1820 i Sunne. Av 8 barn dog 2 små, 4 dog i Norrland varav 3 var gifta, en dotter dog ogift i Gräsmark. Sonen Magnus tog över Lycka, han gifte sig 1872 med Sofia Karlsdotter född 1846 i Nyed. Magnus dog 1931 89 år gammal, make dog 1929. Av 7 barn reste 3 till Amerika, 3 dog små. Dottern Anna Maria född 1876 gifte sig med Emil Sundin född i bastfallet i Bjurbäcken, de bodde mestadels i Treskog i Gunnarskog. Deras dotter Edla var mor till Bengt på Hagen i Tobyn<sup>1</sup>.

Foto ovan: Anna Maria hade en son före äktenskapet: Viktor Johansson född 1899 i Södra Arneby, Sunne. Han gifte sig med Martina Niklasson från Hishult i Kalmar län, född 1898. De lämnade efter 25 år i Lyckan 1948 till Lobacken i Tobyn, 1956 bosatte de sig i Sjöängen, Markaryd i Småland. Dottern Margareta var sjuksköterska. Hon kallade sig Margret, föddes 1923 och dog ogift i Falun av luftemboli.

I nuvarande "rondellen" i Humsjön fanns förr fastigheten Jonastomta. Huset flyttades till Sölje i Glava och invigdes 1998 där som museum. Hit kom 1894 Erik Nilsson och make Maria Andersdotter hem från Amerika. Av de 5 barnen finns mer om dottern Selma bland 100-åringarna på annan sida under hembygdsföreningen.

Skogvaktare Karl Edvard Karlsson och make Anna flyttade hit 1917 från Kroppa. De flyttade 1924 till Torrmon i Tobyn. Anna bodde senare i Villa Ro i Lövnäs, där hon avled 1977.

Från Sunne kom 1926 Joel Särnblad med familj, de flyttade 1944 till Gräsmark. En ny arrendator flyttade då hit, skogsarbetare bodde sedan växelvis i Jonastomta.

<sup>1</sup> Se "Finnättlingar från Slobyn del II" (Kenneth Larsson 2009).



*Jonastomta.*