

PATRONTORPSLEDEN Humsjön - Flyta



Direkt kommer vi fram till Hagen i Humsjön, senast bebott av Henry Axelsson. Han var vad man verkligen kan kalla ett original, uppväxt vid Falla i Långjohanstorp, Gräsmark. Där bodde han kvar långt efter att boningshuset brann ned 1963, med sin tjur bodde han i uthuset. Henry kunde det mesta om skogsmarkerna, ensam levde han livet men ingen eremit. Han var en hjälpsam granne, och kunde berätta om gamla tider hur länge som helst - sina kunskaper inhämtade han i tidningscontainern vid affären. Henry var en äkta samlare, Hagen var vid hans död strax efter nyår 2001 fyllt av tidningar från golv till tak - ja, även verandan hade tagits i anspråk. Han blev 67 år gammal.

1914-1918 beboddes Hagen av Gustaf Larsson från Lycka i Töbyn med makan Hilda Magnusson från Asphöjda i Bjurbäcken. De bodde tidigare i Åkerbråten i Töbyn, och flyttade sedan till Nolhagen i samma by. Bland 8 barn minns vi Gösta på Bränna, Arne på Lillstampen och Rune Där Öste - alla i Töbyn.



Hagen, Foto Evert Landgren

Strax innan den branta sluttningen ner mot Flyta finner man rester av Karlbergslycka. I kyrkböckerna finner vi bara en ledtråd: När Anders Gustaf Karlberg konfirmerades anges han som boende här. Anders Gustaf var född 1900, modern Karin Andersdotter var från Bonäset i Slobyn, född 1865. Maken Aron Olsson Karlberg från Karlanda dog 1915, de bodde vid den tidpunkten i Västra Ulvmyrsfalla i Töbyn. Kanske fick Karin bo här en period då hon blev änka. Hon flyttade sedan till Västerås i Töbyn och dog i ålderdomshemmet 1942.

Avverkning har skett när man kommer fram till grusvägen. Här följer man lämpligen en parallell linje med landsvägen ner till bron.