

FINNVÄGEN

Tobyn Bönhuset - Gravtjärn



Missionshuset i Tobyn är numera privatägt. När grusvägen svänger mot Röstorp tar man stigen mot Gravtjärn. Strax innan vi kommer dit finns det några torplämningar.

Först väster om leden **Eriksberg/Erseberga**, dit backstusittaren Anders Nilsson född i Västra Mon i Tobyn flyttade 1860. Maken Maria Jacobsdotter var från Bastfallet i Bjurbäcken. De vistades från ca 1870 i Hamar i Norge, men lämnade sin dotter Inga Maria kvar vid Erseberga. Hon var "fänig, hade convulsioner och kunde ej tala". Inga Maria dog som rotehjon 1871, 16 år gammal.

Lustigtorp/Haget Ca 7,2 x 4,5 meter på östra sidan av stigen strax innan Gravtjärn. Anna Landgren: "Många tog förr värving som jägare för att få mat, så Lustistorp kommer av ett jägarnamn. Han var jägare två gånger, första gången hette han Lustig och andra gången Magnell. Ola Magnell var därifrån, det var en snickare det". Astrid Andersson berättar att det var en gubbe som var målare som bodde på Lustistorpet, han målade allting blått. Det var en viss blå nyans, som sedan allmänt kallades "Lustisblått".

Nils Olsson Magnell var snickare och fältjägare, född som oäkta son till pigan Märta Nilsdotter i Salungen. Han hette mycket riktigt först Lustig, och fick sedan namnet Magnell som han behöll livet ut. Han var gift två gånger, och båda makorna hette Märta Andersdotter. Nils dog 1897, nio barn blev resultatet av hans båda äktenskap. Sonen Olof Nilsson Magnell var, som Anna Landgren påpekade, snickare. Han flyttade till Arvika och fick bl.a. sonen Herman, som innehade Magnells färghandel. Olofs syster Maria var mor till Petrus i Mörhöjda i Salungen.



Vråna

Vråna låg mitt emot Lustigtorp Gravtjärn, på västra sidan av leden. Kallades också Södra Gravtjärn, Trinsla eller Skinsla. Skomakaren Magnus Magnusson Lilja var född 1862 i Vråna, föräldrarna var backstusittarna Magnus Andersson och Märta Jönsdotter. Magnus dog 1898, Märta levde till 1909. Magnus d.y. gifte sig 1885 med Mathilda Johannesdotter från Bjurbäcken, född 1869. Av de fem barnen dog sonen Helmer 17-årig av lungsjuka, Maria, Johan och David reste till Amerika. Dottern Hilda blev gift med Gustaf Larsson på Nollhagen i Tobyn. Magnus dog 1938, Tilda 1944.

Gravtjärnet beboddes från ca 1920 av Anders Bryntesson från Högfallet och maken Emma Kristina Olsdotter från Norra Granbäckstorp i Gräsmark. Äldsta dottern Lovisa f. 1893 gifte sig 1926 med Valfrid Johannesson från Sandviken i Gräsmark. De flyttade 1932 från Gravtjärn till Åsen i Tobyn med barnen Erik och Agnes, dottern Inga föddes på Åsen.

Harald Karlkvist och maken Annie Nilsson flyttade 1934 hit från Haralds föräldrahem Karlstorp i Humsjön, med barnen Karin och Ivan. De bosatte sig 1942 i Nytomta i Tobyn.